

Som nybegynder i en GO- klub i Vester Åby, for ca. to år siden, kommer vi ca. 20 personer, ud at vandre på forskellige strækninger her i området i det sydfynske, nogle gange var Øhavsstien en del af strækningen, men så slog det mig, at det kunne da være sjovt at lave en tur selv, med lidt info omkring det vi passerede, første tur blev ved og omkring den nye sø v Nakkebølle fjord der er en ferskvandssø fra 2003, og som er på 85 hektar, Området var oprindeligt en fjord hvor havvandet havde gået ind omkring øen Fiskholm, og op til det nuværende Nakkebølle slot. Fjorden blev i slutningen af vikingetiden brugt som vinterhavn, indsejlingen var forsynet med et bolværk og det var kun for kenderne at smutte ind.

På kortet som jeg brugte til ruten opdagede jeg noget der hed Herregårdsholmen, det blev jeg lidt nysgerrig ved, og søgte lidt på google, og ellers på Kulturarv.dk. jeg synes at det virkede meget interessant, men at se et fredet fortidsminde lige op ad Øhavsstien, uden nogen form for informationsskilte, mente jeg godt nok der burde gøres noget ved.

At vi her i området har haft noget af det tidligste byggeri her på sydfyn, er da lidt spændende, voldstedet er bygget ca. 100 år efter Jellingestenene blev rejst, der var ingen kirker, herregårdene var ikke opført, Gåsetårnet i Vordingborg var ikke opført, krudtet var ikke kommet til landet. Men ca. år 1100 blev Finstrup kirke og landsbyen deromkring opført, i området her ved Fjællebroen - V. Åby – Åstrup ligger der desuden flere gravhøje endnu, men heller ingen af dem har infotavler, det kunne da være in idé at opsætte lidt omkring dem, evt. med QR koder. Når vi nu har så mange gamle bevarede høje og anlæg, skylder vi vel, for og eftertiden at vi passer på disse, op til 6000 år gl. klenodier.

Ud fra de informationer jeg har kunne finde om voldanlægget, kunne jeg se at det var dateret helt tilbage til slutningen af Vikingetiden år 1067 til 1535 og det er altså i år 950 år siden det blev opført. Hvis vi kan finde stedet, hvor FM stenen står, kan vi godt se at der har været voldgrave omkring stedet.

Hvis området blev ført tilbage til dets oprindelige udseende, evt. med et genopførte bygningsværk af den gamle borg, evt. i miniature, og med et par vikingeskibe i voldgraven, der bliver måske et par ledige når Århus er færdig med at være kulturby, kunne fantasien rigtigt få frit spil. Fra tidligere besøg fra nationalmuseet i 1878, må der da findes noget beskrivelse om borgen, og om hvordan man formodede den har set ud. I 1885 har nationalmuseet også besøgt stedet, hvor der fandtes en del røde murbrokker, men det kan nok næppe være fra den oprindelige borg, for på det tidspunkt har mursten ikke nået at være almindeligt som bygningsmateriale. Dette må der da være nogen der ved noget om, for der er vel fundet noget lignende andre steder.

Men kunne det ikke være spændende hvis man måtte/kunne genskabe området, Evt få lidt aktivitet på en del af søen, da man jo ikke kan drive til havs fra denne. Med lidt velvilje fra Mads Stevnhoved Nakkebølle og Ejeren af skovområdet Søfælde savværk, kunne der skabes et spændende område. I stedet for blot en lystfiskerforening bruger området, og højen ligger næsten usynligt hen. Trente Mølle Naturstyrelsen og Bittenhus er jo næsten nærmeste nabo til stedet. http://www.vesteraaby.net/?page_id=9336

Hans Frost.